

## Ο ΔΡΑΚΟΣ COVID-19

Θα σας πω ένα παραμύθι και ας μην είναι παραμύθι... Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα δράκος φοβερός, σκοτεινός και απειλητικός. Όλο και καυχιόταν ότι ήταν πολύ δυνατός, γιατί με το πέρασμά του μόλυνε τους ανθρώπους κι έκλεβε τις ανθρώπινες ζωές. Το όνομα αυτού του δράκου δολοφόνου ήταν COVID -19.

Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κίνα. Ταξίδεψε σε όλες τις χώρες της γης και κατάφερε να μολύνει χιλιάδες ανθρώπους. Ο εγωισμός του φούντωνε όλο και περισσότερο κάθε φορά που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όλων των χωρών τον αποθέωναν ότι πέτυχε το σκοπό του. Βρυχιόταν και ευχαριστιόταν με τα κατορθώματα του και ήταν σίγουρος ότι θα εξοντώσει κάθε ανθρώπινη ζωή. Ήθελε να γίνει κυρίαρχος της γης..

Έφτασε και στο δικό μας νησί και άλλαξε απότομα την ζωή των ανθρώπων. Μας στέρησε την ελευθερία μας, αφού μας ανάγκασε να μένουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Μας στέρησε το δικαίωμα να μορφωνόμαστε. Έκλεισε τα σχολεία μας τα οποία έχουν μείνει βουβά χωρίς ζωντάνια και παιδικά χαμόγελα. Οι δρόμοι και οι εκκλησίες ερήμωσαν σαν να κατοικούνται από φαντάσματα. Λιγιστοί άνθρωποι κυκλοφορούν, ντυμένοι με μάσκες και γάντια σαν ζόμπι, για να πάρουν τα απαραίτητα που χρειάζονται για να ζήσουν. Μέσα στον πανικό και την σύγχυση, ο ένας φοβάται να πλησιάσει τον άλλο, σαν άγνωστοι μεταξύ μας, γιατί ο θανατηφόρος δράκος παραμονεύει και με την ανάσα του μολύνει την ατμόσφαιρα. Τα όνειρα μας έγιναν εφιάλτες αφού έχει εισβάλει για τα καλά στο μυαλό μας το θηρίο αυτό και μας παρακολουθεί με τα σκοτεινά και απειλητικά του μάτια...

Φυλάκισε τις αξίες της ζωής, όπως την φιλία, την αγάπη, την αλληλοβοήθεια, αφού ο καθένας βρίσκεται κρυμμένος στο καταφύγιό του γιατί φοβάται για την ζωή του. Πήρε το χρώμα από τα όνειρά μας, πήρε την αγάπη που ήταν φωλιασμένη στις καρδιές μας αφού μας στέρησε τις αγκαλιές, τα φιλία και την ελευθερία να επισκεπτόμαστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Συνεχίζει το έργο του ατρόμητος και λιγουρεύεται τις ευπαθείς ομάδες γιατί είναι εύκολος στόχος για εκείνον. Προκαλεί τρόμο, αγωνία, θυμό, πόνο και θλίψη στους ανθρώπους κάθε φορά που τους κλέβει τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Παρόλο που μας αφείρεσε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε την ζωή, μας δίδαξε κιόλας την σημασία της ζωής. Με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τα λόγια του Μικρού Πρίγκιπα ο οποίος λέει πως την ουσία της ζωής την βλέπουμε μόνο με τα μάτια της καρδιάς. Εμείς τα παιδιά, οι μικροί ήρωες έχουμε τα δικά μας όπλα, αγάπη για την ζωή, πίστη στον Θεό και αρκετή υπομονή για να μείνουμε στο σπίτι. Είμαι σίγουρη πως η αγάπη μας για τη ζωή θα βρει το αντίδοτο και θα εξοντώσει τον Δράκο.

Εύχομαι να μην ζήσω ξανά αυτό το παραμύθι, κι ας μην είναι παραμύθι... Στο βάθος της καρδιάς μου, όμως, ξέρω ότι εδώ στο νησί μας, όπως και αλλού, οι δράκοι ξεχνάνε, οι άνθρωποι ξεχνάνε και η τρέλα δε θέλει πολύ να φουντώσει πάλι, φτου ξανά κι απ' την αρχή.....

Άννα-Μαρία Θωμά

Στ1, Δημ. Σχ. Περβολιών Λάρνακας