

Πώς εισέβαλε στην καθημερινότητά μου ο Κορωνοϊός

Ήταν στα μέσα του Δεκέμβρη του 2019, μια αξέχαστη νύχτα, που πρωτακούσαμε στις ειδήσεις αυτό το απρόσμενο κακό νέο. Ήταν για τον πανούργο δράκο, τον Κορωνοϊό.

Στην αρχή μας φάνηκε πως ήταν ένας απλός ιός που εμφανίστηκε στην Κίνα και με τον καιρό θα έφευγε. Τελικά, πέσαμε πολύ έξω, γιατί αποδείχθηκε ένας μοχθηρός δράκος που φόρεσε την κορώνα του και έγινε ο κυβερνήτης όλου του κόσμου.

Η ζωή μας άλλαξε απότομα προς το χειρότερο όταν άρχισε να εξαπλώνεται στις διπλανές χώρες και χωρίς σταματημό στο πέρασμα του να δημιουργεί αρκετά κρούσματα. Ο πανούργος αυτός ιός κτυπά τους ηλικιωμένους και συνανθρώπους μας που βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες. Σπέρνει στο πέρασμά του φόβο, πόνο, θάνατο, δυστυχία. Νιώθω σαν ένα κατατρομαγμένο ζώο. Ο Κορωνοϊός είναι αιτία των συζητήσεων σε όλα τα κανάλια και το κύριο θέμα σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Άρχισαν να κλείνουν εταιρείες, να ακυρώνονται συναυλίες, να μένουν βουβά χωρίς μαθητές τα σχολεία, ερήμωσαν τα εμπορικά κέντρα και παντού απλώθηκε μια ανατριχιαστική βουβαμάρα.

Είναι μια κακιά περίοδος για τον πλανήτη μας, ενώσω ο εφιάλτης ακόμα συνεχίζεται και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ο Κορωνοϊός χτυπά αρκετές πόρτες και παρόλο που καμία δεν του ανοίγει, αυτός τις παραβιάζει αγέρωχος και συνεχίζει να θριαμβεύει με τις επιτυχίες του.

Εδώ στην Κύπρο, είμαστε σίγουροι πως η απειλή σίγα σίγα, με βασανιστικό δυστυχώς τρόπο, θα αρχίσει να εξανεμίζεται. Με πίστη στον Θεό, όλοι μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά, θα παλέψουμε, θα προσέχουμε και θα επανέλθουμε.

Στο παιδικό μου μυαλό, ο Κορωνοϊός φαντάζει σαν ένα τέρας με μεγάλα μυτερά νύχια, με μεγάλα κοφτερά δόντια, που στο πέρασμα του σκοτώνει και πληγώνει χιλιάδες ανθρώπους. Όπως εκείνα τα μυθικά τέρατα, όπως τη Λερναία Ύδρα... Τότε, βρέθηκε ο Ηρακλής. Σήμερα όλοι εμείς, οι σύγχρονοι ήρωες, ενωμένοι, πειθαρχημένοι, θα πάρουμε τη νίκη που μας ανήκει και ο Κορωνοϊός θα αποτελεί πλέον παρελθόν.

Αθανασία Μάτσα

Στ1, Δημ. Σχ. Περβολιών Λάρνακας