

Πώς όλα άλλαξαν με τον «κύριο Κορωνοϊό»...

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020! Όλα άλλαξαν! Πραγματικά τα πάντα άλλαξαν!!! Λες και κάποιος πάτησε τον κεντρικό διακόπτη όλου του πλανήτη ΓΗ και τα πάντα πάγωσαν. Ο λόγος... ο Κορωνοϊός. Έτσι τον φωνάζουν όλοι, έτσι τον ακούμε καθημερινά σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο κύριος Ιός είναι πολύ επικίνδυνος και πολύ μεταδοτικός. Εξαπλώνεται ραγδαία και μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ επικίνδυνος ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τους ηλικιωμένους και τα άτομα με βαριά παθολογικά νοσήματα.

Εκεί που εμείς τα παιδιά σηκωνόμασταν για να πάμε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στις παιδικές χαρές, βόλτες με φίλους ,συμμαθητές, στα σπίτια παππούδων και γιαγιάδων, εκδρομές με φίλους και την οικογένεια μας, ο κύριος Κορωνοϊός τώρα, μας αναγκάζει να μένουμε στα σπίτια μας, κλεισμένοι μακριά από όλους και όλα. Εκεί που τα σπίτια μας ήταν ο αγαπημένος χώρος για τον καθένα, τώρα μας θυμίζουν φυλακές... Πόσο κρίμα!

Είναι και οι γονείς μας. Κάποιοι αναγκάστηκαν να σταματήσουν την εργασία τους, κάποιοι δουλεύουν διαδικτυακά και κάποιοι πηγαίνουν στις εργασίες τους φοβισμένοι και ανήσυχoi μήπως και συναντήσουν τον κύριο Κορωνοϊό... Πόσο άγχος κι αυτό! Πολλοί γονείς δυστυχώς, έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη ένα τεράστιο πρόβλημα... τουλάχιστον, κάποιοι έτσι το βλέπουν. Τώρα που τα παιδιά είναι συνεχώς στο σπίτι δημιουργούν μπελάδες με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται.

Παρόλα αυτά, όλοι μαζί πρέπει να υπακούμε στους κανονισμούς που μας επιβάλλει το κράτος έτσι ώστε, να τελειώσει όσο το δυνατό πιο σύντομα και με ελάχιστα κρούσματα και νεκρούς αυτή η δύσκολη και κουραστική κατάσταση. Το κυριότερο όμως, που πρέπει όλοι μας να κάνουμε, είναι να μην πανικοβαλλόμαστε και

να σκεφτόμαστε θετικά και αισιόδοξα. Ας μην ξεχνάμε, ότι εμείς εδώ στο νησί μας, ζήσαμε και ζούμε τον πόλεμο, με νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους. Και όμως ζούμε, αγωνιζόμαστε και προοδεύουμε. Είμαστε δυνατοί. Πολύ πιο δυνατοί από τον κύριο Κορωνοϊό! Γιατί η **αγάπη** νικάει τα πάντα! Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό!

Μαριάμ Βαγιανού

Στ1, Δημ. Σχ. Περβολιών Λάρνακας