

## ΣΑΝ ΑΓΝΑΝΤΕΥΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

Σαν αγνάντευα από ψηλά  
το μάτι μου πήρε μια γέρικη συκιά  
Ηλιαχτίδες μπλέκονταν στα πυκνά της τα κλαδιά  
Που στα μάτια μου φάνταζαν ολόχρυσα κλειδιά

Λες και μας εγκλώβισέ μες τη φυλακή  
Μα δεν ήξερε πως ταξιδεύει κι ψυχή  
Πως μπορείς να ταξιδεύσεις σ' όλο το κόσμο σε κάθε  
ονειροπαρμένη πολιτεία  
Χωρίς να κάνεις ούτε βήμα

Δεν ήξερε πως σε κάθε σιωπή κρύβονται ουρλιαχτά  
Δεν ήξερε πως σε κάθε ερημιά κρύβονται δάκρυα πικρά  
Πως οι χαμένες ελπίδες κρύβονται παντού  
Κι 'ναι εύκολο να βρεθούν

Είναι σε κάθε χάρτινη βαρκούλα, σε κάθε περιστέρι  
Στο βλέμμα κάθε αθώου παιδιού, στο κάθε αστέρι  
Είναι σε 'να χάδι, μια αγκαλιά  
Σε 'να λουλούδι είναι μια παρηγοριά

Απρόσμενες διακοπές

Παρασκευή 13/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Μου 'λειψές, καιρό είχα να σε βγάλω απ' το συρτάρι, όλο αυτό το καιρό έτρεχα να προλάβω, μαθήματα, φροντιστήρια, υποχρεώσεις τα Σαββατοκύριακα...έτσι δεν έβρισκα χρόνο να σου γράφω. Θα αναρωτιέσαι γιατί χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο. Πλέον τα σχολεία και τα φροντιστήρια θα μείνουν κλειστά για δυο ολόκληρες εβδομάδες. Είναι κάτι σαν απρόσμενες διακοπές, τέρμα η καθημερινή ρουτίνα και οι σκοτούρες της. Τώρα είναι η τέλεια ευκαιρία να πάρω μια ανάσα. Ακόμα σου υπόσχομαι πως από 'δω και στο εξής θα σου γράφω πιο συχνά μιας και θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Οι απρόσμενες διακοπές μετατρέπονται σε απρόσμενες ειδήσεις

Σάββατο 14/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σε χαιρετώ με τον φόβο στα μάτια. Τελικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζα. Οι τηλεοράσεις δουλεύουν μόνο για τις ειδήσεις. Το μόνο θέμα συζήτησης λέγεται Κορωνοϊός. Τα μέτρα κατά του Κορωνοϊού πέφτουν βροχή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το χρονικό διάστημα αποκλεισμού μεγάλωσε κατά πολύ, τώρα πια όπου πάμε πρέπει να κρατάμε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρα και 'να σωρό άλλα μέτρα. Πιο πολύ όμως ανησυχώ για κάποιες γιαγιάδες και μια δασκάλα...

Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Μια απέραντη ερημία

Κυριακή 15/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Παρόλα αυτά στα στενά σοκάκια της ψυχής τριγυρνά χαμένη μια ελπίδα. Μα όταν κοιτάξει τον ουρανό θα βρει τον δρόμο, θα της δείξουν τον δρόμο τα αστέρια, γιατί τα αστέρια είναι πάντα εκεί απλώς όταν σκοτεινιάσει λάμπουν υπέρλαμπρα για να θυμίσουν τις χαμένες μας ελπίδες, με συμμάχους την αγάπη, την ελπίδα και τη πίστη στο Θεό να 'σε σίγουρο πως θα βγούμε νικητές. Σ' αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, τι να μου πεις και 'συ κρυμμένο στο συρτάρι.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Μια κρυφή ελπίδα

Δευτέρα 16/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Καλημέρα, κοιτάζω καθισμένη στο περβάζι του παραθύρου μου το έρημο τοπίο, μια παράξενη σιωπή διασκορπίζεται γύρο μου σαν βελούδινο πέπλο και σκέφτομαι πως αυτό το σκηνικό συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Πότε άραγε θα πέσει η αυλαία; Νοσταλγώ τις παλιές καλές ημέρες...η μόνη μου συντροφιά είσαι 'συ αγαπητό μου ημερολόγιο. Οι φίλοι μου άφαντοι μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε καμιά φορά. Βαριέμαι αφάνταστα μα που θα πάει κάτι θα σκαρφιστώ να κάνω.

Θα τα πούμε σύντομα,

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Μια σκέψη όλο απορία

Τρίτη 17/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Πως θα 'ναι άραγε η καθημερινότητα μας τώρα που έχουν κλείσει τα πάντα; τι θα κάνουμε όλη αυτή την ώρα; Πως θα σκοτώνουμε τον χρόνο μας; Θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή θα είμασταν στο σχολείο συντροφιά με όλους τους δασκάλους και τους συμμαθητές μας. Θα περιπλανιόμασταν στη σχολική αυλή και θα συζητούσαμε... ή θα παίζαμε ξέγνοιαστοι...

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Ακολουθώντας ίχνη μυστηρίου

Τετάρτη 18/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα πήραμε σε βίντεο-κλίση τους φίλους μας για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Οι μεγάλοι στην αρχή έκαναν αστεία και γελούσαν μετά όμως έπαιρναν ύφος σοβαρό και μίλαγαν στην γλώσσα τους, μάλλον για να μην καταλαβαίνουμε εμείς τα παιδιά. Εγώ που είμαι η μεγαλύτερη κάτι κατάλαβα μα όχι και πολλά. Οι μεγάλοι πολλές φορές νομίζουν πως κρύβουν πράγματα από εμάς, μα στο τέλος τα καταλαβαίνουμε όλα. Απόψε θα παρακολουθήσω τα νέα για να μάθω τη συμβαίνει.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Αποστολή εξετελέσται

Πέμπτη 19/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Εξιχνίασα για ακόμα μια φορά τις υποθέσεις μυστήριων των μεγάλων και μάλιστα κατάλαβα και για ποιο λόγο μας το έκρυβαν. Τα κρούσματα αυξήθηκαν και έφτασαν μέχρι και την Λάρνακα. Τώρα για τον λόγο που μας το έκρυβαν δεν είμαι σίγουρη αλλά υπάρχουν δυο πιθανά σενάρια: το πρώτο είναι γιατί δεν ήθελαν να μας φοβίσουν και το δεύτερο γιατί κυκλοφορούσαν φήμες αλλά δεν ήταν σίγουρο. Εγώ παντός πιστεύω περισσότερο στο δεύτερο. Επιπλέον, αποφάσισα να παρακολουθώ τα νέα κάθε βράδυ για να μαθαίνω και να ενημερώνομαι αφού πλέον δεν έχουμε σχολείο.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Η ανακοίνωση

Παρασκευή 20/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα μας ανακοίνωσαν πως θα κάνουμε μάθημα διαδικτυακά. Πλαισιότερα διάβασα για παιδιά που μένουν σε άλλες χώρες και κάνουν μαθήματα εξ' αποστάσεως για τον λόγο ότι η χώρα που ζούνε είναι πολύ μεγάλη και δεν έχουν αρκετά σχολεία. Τώρα σκέφτομαι πως σε λίγο καιρό θα γράφουν για μας και ο λόγος θα είναι ο Κορωνοϊός. Πάντα αναρωτιόμουν πως είναι να διδάσκεισαι με αυτό το τρόπο, για να δούμε...

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Με 'να βιβλίο συντροφιά

Σάββατο 21/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ήταν η ιδανική ευκαιρία να προχωρήσω το διάβασμα του λογοτεχνικού μου βιβλίου με τίτλο «ο δάσκαλος με τα όνειρα στα μάτια». Όταν πρωτοείδα το βιβλίο μου κινείσαι το ενδιαφέρον ο τίτλος αλλά και το εξώφυλλο, οπού απεικονίζει τον υψηλό δάσκαλο του οποίου αντικαθιστούσε το κεφάλι ένα σύννεφο και από κάτω μικροσκοπικοί οι μαθητές του. Πράγματι ήταν ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό και συνάμα ενδιαφέρον βιβλίο. Ακόμα, είχε πλούσιο λεξιλόγιο, οι λέξεις διαλεχτές μετέδιδαν με τον πιο όμορφο τρόπο τα βαθιά του νοήματα.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Προετοιμασία διαδικτυακού μαθήματος

Κυριακή 22/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα αποφάσισα να ασχοληθώ με τις εργασίες που μας ανέθεσαν πριν κλείσει το σχολείο και το φροντιστήριο αγγλικών. Κατέβασα την πλατφόρμα εφαρμογής και διάφορες άλλες εφαρμογές που θα μου χρειαστούν στα μαθήματα μου. Με λίγα λογία ολοκλήρωσα την προετοιμασία διαδικτυακών μαθημάτων. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο θα τα πούμε αύριο.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Πρώτη δοκιμή διαδικτυακού μαθήματος

Δευτέρα 23/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ήταν η πρώτη μας δοκιμή διαδικτυακού μαθήματος. Τι όμορφο που είναι να ακούς και πάλι τις φωνούλες των συμμαθητών και της δασκάλας σου. Υπήρξαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες και γι αυτό το λόγο κάναμε το μάθημα μας σε κανονική κλήση και όχι βίντεο κλήση. Λίγο αργότερα όμως η δασκάλα μας βρήκε το πρόβλημα και κάλεσε μερικούς από εμάς για τεστ και τα πράγματα πήγαν ρολόι.

Νέα μετρά κατά του Κορωνιού

Τρίτη 24/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Πριν από λίγο ανακοίνωσαν τα νέα μετρά κατά του Κορωνιού. Τα πιο αυστηρά μετρά που 'βγάλαν μέχρι τώρα. Τα πάντα θα κλείσουν εκτός από τα φαρμακεία και τις υπεραγορές. Για να πας κάπου θα πρέπει να στείλεις ηλεκτρονικό μήνυμα ή να κρατάς χαρτί. Ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να είμασταν. Ο πρόεδρος αποκάλυψε τα σπίτια μας καταφύγια που μόνο σε εμπόλεμη κατάσταση τα αποκαλούμε έτσι τι να πω: ΥΠΟΜΟΝΗ και ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Σαν σήμερα 25 Μάρτιου 1821

Τέταρτη 25/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα είχαμε την επέτειο της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου, η ημέρα αυτή είναι διπλή γιορτή, θρησκευτική γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και εθνική γιατί είναι ημέρα οπού άρχισε η ελληνική επανάσταση. Κανονικά σήμερα το πρωί θα πηγαίναμε στη εκκλησία και μετά θα πηγαίναμε να παρελάσουμε στο Κίτι. Μα τώρα μ' αυτές τις καταστάσεις απαγορευτήκαν τα πάντα. Παρόλα αυτά σήμερα ήταν μια υπεροχή ηλιόλουστη μέρα και έτσι βγήκα στο κήπο. Στην αρχή έπαιξα με τον αδελφό μου κρυφτό και κυνηγητό, μετά από περίπου δυο ώρες κουρασθήκαμε και έτσι ο καθένας πήγε να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Εγώ ξάπλωσα στο γρασίδι και διάβαζα το λογοτεχνικό μου βιβλίο. Πέρασε περίπου μισή ώρα και το φαγητό ήταν έτοιμο για αυτό πήγα να βοηθήσω τη μαμά να στρώσει το τραπέζι. Ο μπαμπάς έβαλε στα καρβουνά ψαριά και η μαμά ετοίμασε τα υπόλοιπα. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Μια θαλπωρή βγαίνει απ' το φούρνο

Πέμπτη 26/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα εγώ και η μαμά μου το ρίξαμε στη ζαχαροπλαστική, φτιάξαμε μπάρες δημητριακών. Όταν ανοίξαμε το φούρνο η κουζίνα πλημμύρισε από ευωδιαστές μυρωδιές που αγκάλιαζαν ξεθωριασμένες αναμνήσεις. Έφερα στο μυαλό και στη καρδιά μου τις παλιές καλές ημέρες οπού εγώ και η μαμά μαγειρεύαμε συντροφιά.

Ρίχναμε όλη μας την αγάπη και το κέφι σε ότι μαγειρεύαμε και αυτό είναι που τα έκανε πάντα νόστιμα.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Ασπρόμαυρες σκηνές

Παρασκευή 27/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο .Το βράδυ όμως εγώ και η οικογένεια μου παρακολούθησαμε παλιές κωμωδίες του 60. Πραγματικά γελάσαμε με την ψυχή μας. Οι ασπρόμαυρες σκηνές ξετύλιγαν μια πνοή από τις παλιές γειτονίες και στενά σοκάκια. Το απίστευτο όμως είναι πως μέσα από αστείες σκηνές και συμβάντα μας μετέδιδαν βαθιά νοήματα, όπως το μήνμα της τιμιότητας και της ειλικρίνειας.

Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Αν φτερουγήσουν τα ψαριά μην ξυπνήσεις.

Οι μικροί μου θησαυροί

Σάββατο 28/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το πρωί έψαχνα απελπισμένα να βρω το λογοτεχνικό μου βιβλίο. Ήταν λες και άνοιξε η γη και το κατάπιε. Για αυτό αποφάσισα να καθαρίσω λίγο πιο σχολαστικά τα συρτάρια του δωματίου μου.

Στο τέλος το βρήκα και μαζί του βρήκα τους μικρούς μου θησαυρούς όπως τους αποκαλούσα .Ήταν τα ενθύμια μου από φίλους μου, από τους δάσκαλους μου και απ' τα ταξίδια και τις εμπειρίες που έχω ζήσει. Στο μυαλό μου αρχίσαν να γυρίζουν σαν κινηματογραφική ταινία όλες αυτές οι

στιγμές και τα πρόσωπα. Ένιωθα ότι με συνεπαίρνουν και ταξίδευα ξανά και έβλεπα τα αγαπημένα μου πρόσωπα...

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Μια γεύση από Βέλγιο στη κουζίνα μας

Κυριακή 29/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα εγώ, η μαμά και ο αδελφός μου φτιάξαμε βάφλες...καθώς τις παρασκευάζαμε το μυαλό μου ταξίδευε στα στενά σοκάκια του Βελγίου με τα μικρά καταστήματα που πουλούν τις ωραιότερες βάφλες. Βεβαία ποτέ δεν έχω δοκιμάσει αλλά το Βέλγιο είναι διάσημο για τις κρέπες και τις βάφλες του. Δοκίμασα όμως τις δικές μας και πραγματικά ήταν πεντανόστιμες...

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Μια φαντασίωση όλο φτερά

Δευτέρα 30/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το απόγευμα το έριξα στη ζωγραφική, και τι δε ζωγράφισα: μονόκερους, ιππότες, δράκους, πριγκίπισσες, πικραμένα σύννεφα και άδεια σπιρτόκουτα. Οραματιζόμουνά τη κάθε ζωγραφιά να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μου. Η κάθε μια μου δίνε μια στάλα ελπίδας και ονείρου και έβαζαν κάρβουνα στη μηχανή του τρένου που έπαιρνε το δρόμο για το βασίλειο της φαντασίας. Άνοιγαν νέα μονοπάτια γεμάτα ελπίδα και χαμόγελο. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο καληνύχτα

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Ηρωικά χρόνια

Τρίτη 31/3/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα η δασκάλα μας ανέθεσε να κάνουμε μια εργασία για τους ήρωες του 1955-59, αύριο θα έχουμε την επέτειο της 1<sup>ης</sup> Απριλίου. Οπού γενναία παλικάρια αλλά και μετόπισθεν δηλαδή γυναίκες γέροι και παιδιά πολέμησαν και έδωσαν μάχες ο καθένας με τον δικό του τρόπο για την επανένωση της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρέπει να στρωθώ στη δουλειά γιατί πραγματικά είναι τιμή μου να παρουσιάσω κομμάτι από βιογραφικό τόσο σπουδαίων ηρώων που θυσιάσαν ακόμα και τη ίδια τους τη ζωή για την πατρίδα μας. Έχω ήδη κάποιες γνώσεις τις οποίες πήρα από τις προηγούμενες τάξεις που μας ανέθεταν παρόμοιες εργασίες αλλά και από τις πρόβες της γιορτούλας μας που δυστυχώς δεν θα κάνουμε, λόγο του Κορωνοϊού, ήταν κρίμα μα δε λυπάμαι τους κόπους μας, γιατί μάθαμε πολλά.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Τετάρτη 1/4/2020

Σαν σήμερα 1<sup>η</sup> Απριλίου

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα έχουμε την επέτειο της 1<sup>ης</sup> Απριλίου, όπως σου εξήγησα και χτες αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα, άλλα για ακόμα μια φορά δεν πηγαίνουμε πουθενά. Κατά τ' άλλα είχα μια πολύ όμορφη μέρα, ο μπαμπάς μου, ο αδελφός μου και εγώ φτιάξαμε τον καθιερωμένο χαλβά που κάνουμε κάθε σαρακοστή. Οι παραδοσιακές συνταγές μένουν χαραγμένες στη μνήμη μας και οφείλουμε να τις διατηρούμε αναλλοίωτες κρατώντας γερά την κουλτούρα του τόπου μας. Έπειτα από αρκετή ώρα ο χαλβάς μας ήταν

έτοιμος μα πάνω από λα πεντανόστιμος...σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, θα τα πούμε σύντομα.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Πέμπτη 2/4/2020

Οικογενειακή βραδιά

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα μόλις πήρε να βραδιάζει και να βγαίνει στην επιφάνεια το σούρουπο, η οικογένεια μου και 'γω παίξαμε διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια. Πραγματικά γελάσαμε με τη ψυχή μας. Διασκεδάσαμε και παίρναμε γνώσεις ταυτόχρονα, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, ένιωσα και πάλι τη θαλπωρή της οικογένειας περνώντας όμορφα και δημιουργικά το χρόνο μου. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Παρασκευή 3/4/2020

Μια αρκετά καλή ιδέα

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα η ξαδερφούλα μου και εγώ βρήκαμε την περίφημη ιδέα να ξεκινήσουμε μια σειρά από σενάρια. Αργότερα όταν περάσει αυτή η πανδημία να παίξουμε και μικρά θεατράκια, τα οποία θα αφορούν δυο κορίτσια που στη πραγματικότητα είναι αδελφές και δεν το γνωρίζουν. Ένας μυστικός πράκτορας προσπαθεί να τους μεταφέρει αυτό το μυστικό χωρίς να τον υποπτευθεί ο υπηρέτης του βασιλιά. Ο λόγος είναι γιατί στην πραγματικότητά τις έκλεψε αυτός όταν ήταν βρέφη για να αποκτήσει αυτός τη δόξα και να γίνουν βασίλισσες, οι δίκες του κόρες. Πολλές δολοπλοκίες

και μυστήρια θα ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια σας μέσω από μια συναρπαστική κωμωδία.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Μια συνηθισμένη σκέψη

Σάββατο 4/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Άλλη μια αδιάφορη μέρα ξεκινά, νιώθω σαν φυλακισμένο πουλί στο κλουβί, αυτός ο ιός μου άρπαξε τα όνειρα σαν γύπας που ορμά σε τροφή. Θα τον χαρακτήριζα ως ένα μαύρο δράκο που πετά φλόγες σε κάθε ελπίδα, μα θα την ξαναβρώ κάτω από τις στάχτες του, οι ελπίδες και τα όνειρα θα βρίσκονται στα παραμύθια και η μαγεία τους ποτέ δεν θα χαθεί, θα μας ταξιδεύουν, θα μας πάρουν μέχρι την άκρη της γης και ακόμα παραπέρα, σε κάθε ονειροπαρμένη πολιτεία χωρίς να κουνηθούμε από την θέση μας

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Προετοιμασίες

Κυριακή 5/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ασχολήθηκα με τις προεργασίες ενός πανελλήνιου διαγωνισμού που αφορά τον Κορωνοϊό δημιουργώντας μια ζωγραφιά και συνθέτοντας ένα κείμενο. Έγραψα το κείμενο και έπειτα το δακτυλογράφησα, έκανα το προσχέδιο της ζωγραφιάς και αύριο θα την περιποιηθώ επίσημα για να δούμε αν θα ταξιδεύσουν στην Ελλάδα.

Ώρες δημιουργίας και χαλάρωσης

Δευτέρα 6/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα διάβασα το λογοτεχνικό μου βιβλίο, όσο κυλούσε η ροή αποκτούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πραγματικά το απόλαυσα. Μετά από λίγο πήγα να ζωγραφίσω, στην αρχή δεν μπορούσα να αποφασίσω το θέμα αλλά μετά σκέφτηκα να ζωγραφίσω ένα ουράνιο τόξο για να ξεπλύνει τον πόνο με μια ελπίδα και να φέρει στην επιφάνια το όνειρο.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Είναι απλό όνειρο

Τρίτη 7/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Ψες την νύχτα, ονειρεύτηκα την τάξη μας, κάναμε μάθημα με την δασκάλα μας. Στο διάλειμμα παίζαμε και συζητούσαμε ξέγνοιαστοι. Είδαμε κι πάλι τους φίλους μας, τους συμμαθητές και τους δάσκαλους μας. Αχ, ποτέ θα τελειώσει αυτή η οφθαλμαπάτη, τότε το όνειρο θα γίνει αλήθεια. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, τι να μου πεις και συ κρυμμένο στο συρτάρι.

Μια μαγική παράσταση στον κήπο μου

Τετάρτη 8/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα αφότου τελείωσε το διαδικτυακό μας μάθημα ασχολήθηκα με τα μαθήματα του σχολείου και του φροντιστηρίου των Αγγλικών. Έπειτα, από αρκετή ώρα βγήκα έξω στον κήπο για να πάρω μια ανάσα. Ξάφνου σαν να άκουσα ένα μελωδικό σκοπό. Τα σπουργιτάκια, το αγέρι και οι γρύλοι

έπαιζαν ένα μαγευτικό τραγούδι και έδιναν την ευκαιρία στα λουλούδια να λικνιστούν στο άκουσμα του. Την ηχητική και οπτική εικόνα ήρθε να συμπληρώσει και η οσφρητική καθώς όλα τα λουλούδια δημιουργούσαν μια υπέροχη πανδαισία αρωμάτων. Η αυλαία δεν έκλεισε, είναι ακόμα εκεί, έστω κι αν έφυγε το λιγοστό κοινό.

Παραδοσιακή συνταγή σε μοντέρνα έκδοση

Πέμπτη 9/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα η μαμά μου κι εγώ φτιάξαμε μηλοπιττάκια. Έχω ακούσει πολλές φορές για την αγγλική παραδοσιακή μηλόπιτα μα τώρα πια έχει εξελιχθεί κατά πολύ. Τη βρίσκεις παντού και σε διάφορες εκδοχές, εξού και η ονομασία μηλοπιττάκια. Χρειάστηκε αρκετό χρόνο αλλά στο τέλος ήταν έτοιμα και πάνω από όλα πεντανόστιμα.

Παρασκευή 10/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα κάναμε το καθιερωμένο μας μάθημα, το τελευταίο προς το παρόν, γιατί από αύριο ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα και μαζί της οι διακοπές του Πάσχα. Για την ακρίβεια τα μαθήματα θα γίνονται, αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνουν διδακτέα ύλη. Η εκπαίδευση θα γίνει με σκοπό να μάθουμε να χρησιμοποιούμε μια καινούρια εφαρμογή. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά βιβλία και αρκετά πιο περίπλοκα πράγματα από την προηγούμενη εφαρμογή με περισσότερες δυνατότητες. Όλα αυτά τις πρώτες μέρες.

Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Ένα νέο λογοτεχνικό, ένας νέος φίλος

Σάββατο 11/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα κατά το σούρουπο τέλειωσα το λογοτεχνικό μου βιβλίο. Στην αρχή δεν ήξερα πιο βιβλίο θα ακολουθούσε μα στο τέλος ξετρύπωσα απ' τη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο που μου είχαν δωρίσει τα Χριστούγεννα. «Τα παιδιά που έβλεπαν τα τρένα να περνούν η επιστροφή» ήταν ο τίτλος του. Στη αρχή με παράπεμπε σε μια ελπίδα, σε μια φαντασίωση, σε μια παρομοίωση. Μα όταν διάβασα πιο προσεκτικά την περίληψη του βιβλίου κατάλαβα πως αφορούσε τον πόλεμο. Τα τρένα δεν ήταν τα συνηθισμένα με τις ατμομηχανές που σφυρίζουν αδιάκοπα σε όλη τη διαδρομή και που σε ταξιδεύουν σε δάση, πολιτείες και ακρογιαλιές. Ήταν τα υπόγεια τρένα-καταφύγια που σε προστάτευαν από τη ρίψη μιας βομβάς.

Σε φιλώ Αλεξάνδρα

Δημιουργική Μέρα

Κυριακή 12/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα είχα μια πολύ δημιουργική μέρα. Το πρωί ζωγράφισα κάποιες παλιές πέτρες που βρήκα στην αυλή. Μου πηρέ αρκετό χρόνο μα στο τέλος κατάφερα να ολοκληρώσω τις δημιουργίες μου με επιτυχία. Όση ώρα περίμενα να στεγνώσουν πήγα να βοηθήσω στο να φτιάξουμε ψωμάκια. Καθώς ψήνονταν τα ψωμάκια μας στο φούρνο, ο μπαμπάς μας αφηγούνταν τις περιπέτειες που έζησε βοηθώντας στο μύλο του παππού μου στην Ελλάδα. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα, θα τα πούμε πάλι αύριο.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Μια ανιαρή μέρα δημιούργησε μεγάλες σκέψεις

Μεγάλη Δευτέρα 13/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ήταν μια ανιαρή μέρα, βαρέθηκα τόσο πολύ που δεν έκανα απολύτως τίποτα. Για μια στιγμή παρατηρούσα απελπισμένη ένα έντομο που μάταια προσπαθούσε να διαπεράσει το τζαμί του παραθύρου μου. Εκείνη την στιγμή σκεφτικά πως και εμείς μοιάζουμε με μικροσκοπικά έντομα. Θα παρομοιάζα το καθαρό γυαλί με τα παραμύθια, τα όνειρα και τις ελπίδες. Στη πραγματικότητα είναι μια οφθαλμαπάτη, κανένας από εμάς δεν έχει τη δύναμη να το σπάσει και να αποκτήσει την ελευθερία του. Μα όλοι μαζί μπορούμε αρκεί να συνεργαστούμε.

Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο καληνύχτα.

Μια εικονική περιπέτεια

Μεγάλη Τρίτη 14/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα εξερευνήσαμε τον κόσμο μέσα από μια εφαρμογή στο διαδίκτυο. Μάθαμε για νέους πολιτισμούς και αξιοθέατα. Το μαγικό μας όχημα ή αλλιώς ποντίκι, μετατρεπόταν άλλοτε σε βαρκούλα διασχίζοντας λιμνούλες και νησάκια και άλλοτε σε πλοίο διασχίζοντας τους απέραντους ωκεανούς. Μερικές φορές όμως γίνονταν αυτοκίνητο που περνούσε μέσα από στενά δρομάκια, ενώ άλλες αεροπλάνο που έφτανε στα πιο απόμερα σημεία της γης. Σύντομα όταν το ταξίδι μας έλαβε το τέλος του και συνειδητοποιήσαμε πως κάναμε το γύρο του κόσμου χωρίς καν να κουνηθούμε από τη θέση μας. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, όνειρα γλυκά.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Διαδικτυακό Σινεμά

Μεγάλη Τετάρτη 15/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα παρακολούθησα μαζί με τη δασκάλα και τους συμμαθητές μου, μια ταινία για τα πάθη του Χριστού. Ένωσα και εγώ τα ανεπανάληπτα αυτά γεγονότα και στη καρδιά μου φώλιασε ένα ρίγος. Η ζωή του Χριστού ξετυλίγονταν μπροστά στα μάτια μας με σειρά ιστορικών γεγονότων.

Οι σκέψεις κάθε τελειόφοιτου αυτή τη στιγμή

Μεγάλη Πέμπτη 16/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το βράδυ προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο πρόγραμμα στη τηλεόραση και για μια στιγμή, αν και πέρασε γοργά το κανάλι με τις ειδήσεις πρόλαβε να ακουστεί μια φράση «τα σχολεία έκλεισαν πρώτα, αν ανοίξουν μάλλον θα ανοίξουν τελευταία». Αυτά τα δυο γράμματα έκαναν αστραπιαίες στροφές στο μυαλό μου και όσο κυλούσε η ώρα τόσο πιο μπερδεμένη ένιωθα. Απ' τη μια η ελπίδα και απ' την άλλη ο φόβος, με περισσότερους οπαδούς και αποδείξεις. Αν ανοίξουν τα σχολεία έστω και για λίγο, θα μπορέσουμε να ακούσουμε ξανά το μονότονο ήχο του κουδουνιού να καλεί εμάς τους ίδιους σε μάθημα ή διάλλειμα. Θα μπορέσουμε να αφήσουμε τα τελευταία μας βήματα στη σχολική αυλή, μια τελευταία ματιά θα αρκούσε, μια τελευταία αγκαλιά, ένα τελευταίο αντίο...

Πολίτικο Τσουρέκι

Μεγάλη Παρασκευή 17/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το πρωί, τη κουζίνα μας κατέκλισε το άρωμα πολιτικού τσουρεκιού. Αναζητώντας πληροφορίες για το τσουρέκι κατάλαβα πως το όνομα του προέρχεται από την τουρκική λέξη «cogek» και σημαίνει οποιοδήποτε ψωμί είναι φτιαγμένο με ζύμη που περιέχει μαγιά. Το τσουρέκι συνήθως φτιάχνεται στην Ελλάδα και στην κάθε περιοχή επικρατεί και διαφορετικό είδος τσουρεκιού. Ιδρώτας έγινε η ζάχαρη στο ψωμί μας και ήρθε να ανταμείψει τον κόπο μας με τον πιο γλυκό τρόπο.

Προετοιμασίες για το Πάσχα

Μεγάλο Σάββατο 18/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ξημέρωσε Μεγάλο Σάββατο και οι προετοιμασίες για την Κυριακή του Πάσχα έπεσαν βροχή στο σπιτικό μας. Το πρωί, η μαμά μου και εγώ αναλάβαμε τη καθαριότητα του σπιτιού στη συνέχεια το βάψιμο των πασχαλινών αυγών και μετέπειτα την παρασκευή της πορτοκαλόπιτας. Όμως, το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν η διακόσμηση, στόλισα ένα κλωναράκι ροδιάς με ψεύτικα αυγά, έφτιαξα κουνελάκια με χαρτοπετσέτες και διάφορες άλλες χειροτεχνίες. Την νύχτα είδαμε την ταινία με τα πάθη του Χριστού. Όταν τελείωσε η ταινία παρακολουθήσαμε τη λειτουργία της Αναστάσεως. Ώσπου το ρολόι χτύπησε με ένα μονότονο βαριεστημένο και σοβαρό ήχο όπως άλλωστε το συνήθιζε, μα αυτή τη φορά, παρά τον ήχο του ρολογιού όλοι μας ξέραμε πως έφτασε η χαρμόσυνη στιγμή.

Πάσχα

Κυριακή του Πάσχα 19/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα στο μικρό μας νησί ξημέρωσε για ακόμα μια φορά Κυριακή του Πάσχα. Πολλοί λένε πως αυτό το Πάσχα είναι αλλιώτικο, μα στο δικό μου μυαλό φαντάζει ίδιο και απaráλαχτο. Έρχεται να μας φωτίσει το μυαλό και την καρδιά με όλα αυτά τα πάθη που πέρασε ο Χριστός για μας. Οι πληγές Του θεράπευσαν τις δίκες μας, ήταν μια φράση που συγκράτησα απ' την ταινία. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης και η μεγαλύτερη ευκαιρία να μετανοήσουμε...Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά αγαπητό μου ημερολόγιο θα τα πούμε σύντομα.

Παγωτό και Παιχνίδι, ο πιο τέλειος συνδυασμός

Δευτέρα του Πάσχα 20/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το απόγευμα φτιάξαμε παγωτό με γεύση βανίλιας. Έπρεπε να περιμένουμε αρκετή ώρα μέχρι να παγώσει όμως άξιζε την αναμονή. Πραγματικά ήταν πεντανόστιμο και έκανε θαυμάσια τη δουλειά του ως μια δεύτερη μπάλα παγωτό για το νικητή του επιτραπέζιου μας παιχνιδιού.

Ταξιδεύοντας με το μυαλό

Τρίτη 21/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Χθες, κατά το μεσημέρι, εκείνη την ώρα που ο ήλιος χασμουριέται και απλώνει τις ακτίνες του στη γη, για να μας σκεπάσει με τη ζεστή του κουβερτούλα, απόλαυσα το λογοτεχνικό μου βιβλίο. Ταξίδεψα κι εγώ μέσα σ' ένα τρένο που σφυρίζει, σ' ένα τρένο που ο ατμός του ταξιδεύει και

χάνετε στέλνοντας την αγάπη του καθενός σε κάθε μέρος της γης και ακόμα παραπέρα. Έτρεξα σε μια απότομη καταπράσινη πλαγιά και χάθηκα κι εγώ σε μια συγκλονιστική περιπέτεια. Το άκουσμα της μαμάς διέκοψε το ταξίδι μου, έκλεισα απότομα το βιβλίο μου και συνειδητοποίησα πως βρισκόμουν χωμένη κάτω από το πάπλωμα μου...

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Σχολικές Υποχρεώσεις

Τετάρτη 22/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα, μετά από το καθιερωμένο διαδικτυακό μας μάθημα ανέλαβα τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις που μας ανέθεσαν. Έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα που λέει και η παροιμία. Τελείωσα την εργασία μου για τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου το Πάσχα. Ασχολήθηκα με τον διαγωνισμό ανάγνωσης και ορθογραφίας. Τέλος, διάβασα το λογοτεχνικό μου βιβλίο και τα μαθήματα των αγγλικών μου.

Κυνήγι Θησαυρού

Πέμπτη 23/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ο μπαμπάς μου, μας ετοίμασε ένα κυνήγι θησαυρού στον κήπο. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να βρούμε τη λύση στο κάθε αίνιγμα ώστε να μας δώσει ένα στοιχείο για το που μπορεί να κρύβετε το επόμενο χαρτάκι. Στο τέλος, όταν ο αδελφός μου κι εγώ βρήκαμε όλα τα χαρτάκια έπρεπε να σχηματίσουμε τη λέξη με τα γράμματα που βρίσκονταν στη πίσω μεριά από τα χαρτάκια έτσι ώστε να πάρουμε το χάρτη που θα μας οδηγήσει στο νικητήριο έπαθλο.

Οικογενειακή βραδιά με επιτραπέζια

Παρασκευή 24/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα εκείνη την ώρα που η σελήνη και ο ήλιος κάνουν την τελευταία τους στροφή εξουθενωμένοι από το ημερήσιο τους ταγκό. Εκείνη την ώρα, που αφήνουν τα χέρια, ο ήλιος πάει να ζεστάνει άλλα μέρη της γης και η σελήνη με τους πιστούς συνταξιδιώτες της, τ' αστέρια, να χαρίσει ελπίδες. Εκείνη την ώρα, ο αδελφός μου κι εγώ αποφασίσαμε να ξετρυπώσουμε επιτραπέζια παιχνίδια απ' την ντουλάπα μας. Πραγματικά γελάσαμε με την ψυχή μας και απολαύσαμε μια οικογενειακή βραδιά γεμάτη εκπλήξεις.

Κάτι που σκέφτηκα

Σάββατο 25/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Όσο βροχερός ήταν ο καιρός απ' έξω, τόση μπόρα έπεφτε και στη δική μου την ψυχή. Λένε, πως η βροχή, κάνει πιο έφορο το χώμα. Έτσι, είπα να φυτέψω γιασεμιά, μα μου τα πήρε η βροχή και βουλιάξανε. Ήταν τόσο αθώα που δεν μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση στις στάλες απ' τα κατσουφιασμένα σύννεφα. Κύλησαν και είδαν δυστυχημένα παιδιά και ψεύτικα χαμογελά και απόρησαν και όταν πια τα πήρε η θάλασσα μακριά, έφυγαν οι μόνες μου ελπίδες και κύλησαν. Μου τα περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το κορίτσι που έφτιαχνε χάρτινες βαρκούλες για να τα σώσει. Τα μάτια του και η καρδιά του πλημμύρισε αγάπη, κι εγώ του χάρισα μόνο ένα χαμόγελο και μια απέραντη σιωπή. Ήταν μονάχα ένα παιδί σαν όλα τ' άλλα που πετούσε καβάλα σε 'να σπουργίτι.

Σ' αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο!

Κυριακή 26/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε με μια διάθεση βαριεστιμάρας, είχα βαρεθεί πια αυτή την κατάσταση, όπως όλοι μας άλλωστε. Ξαφνικά, στο μυαλό μου πέρασε η σκέψη: «τι θα κάνω όταν τελειώσει η καραντίνα». Ήταν τόσα πολλά αυτά που ήθελα να κάνω, το μυαλό μου ταξίδευσε ξανά στις παλιές καλές ημέρες και βυθίστηκα σε μια βαθιά ονειροπόληση. Ξαφνικά, άκουσα τους γονείς μου να λένε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν κάποιες επιχρίσεις, αλλά ακόμα αναμένονται οι λεπτομέρειες, για να δούμε...σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καλό βράδυ, με αγάπη Αλεξάνδρα.

Επανάληψη στα μαθηματικά

Δευτέρα 27/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα μετά από το καθιερωμένο μας μάθημα και αφότου έφαγα το μεσημεριανό μου μετροφύλλησα όλο το βιβλίο μαθητικών μου. Θυμήθηκα τη βασική θεωρία της ενότητας και μάζεψα απορίες και πράγματα που με δυσκολεύουν για να τα ξεκαθαρίσω στο επόμενο μας μάθημα.

Διάβασμα για Διαγώνισμα

Τρίτη 28/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα αφιέρωσα τη μέρα μου για να διαβάσω για το διαγώνισμα μαθηματικών που θα πραγματοποιήσουμε την Τετάρτη. Έκανα κάποιες επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας και διάβασα ξανά τη θεωρία και τις

νέες έννοιες του βιβλίου μου. Ελπίζω αύριο να πάνε όλα καλά. Σ' αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Διαγώνισμα Μαθηματικών

Τετάρτη 29/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το απόγευμα διόρθωσα τα λάθη μου από το διαγώνισμα μαθηματικών και έκανα λίγη εξάσκηση σε αυτά που με δυσκόλευαν. Πρέπει να το ομολογήσω πως περίμενα να τα πάω καλύτερα μετά από μια τέτοια εξάσκηση. Αυτό το διαγώνισμα είναι η αιτία ενός καινούργιου στόχου. Στο επόμενο διαγώνισμα θα προσπαθήσω να τα πάω καλύτερα.

Εξάσκηση για Διαγωνισμό Ορθογραφίας και Ανάγνωσης

Πέμπτη 30/4/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ασχολήθηκα με τον διαγωνισμό ορθογραφίας και τον διαγωνισμό ανάγνωσης που διοργανώνει το σχολείο μας. Είχαμε κάνει και πιο παλιά ένα παρόμοιο διαγωνισμό ορθογραφίας, στον οποίο τα πήγα πολύ καλά. Το έχω πάρει απόφαση, θα βάλω τα δυνατά μου για να τα πάω εξίσου καλά και σ' αυτούς τους δυο διαγωνισμούς. Βέβαια αυτή τη φορά θα μας ελέγξουν με διαφορετικό τρόπο αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα!

Ακολουθώντας τα χνάρια του Χριστού

Παρασκευή 1/05/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα παρακολουθήσαμε ένα ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους. Είδαμε την εκκλησία της Αναστάσεως, μια από τις σημαντικότερες εκκλησίες της χριστιανοσύνης. Επίσης, ακολουθήσαμε τα βήματα του Χριστού. Ξεκινήσαμε από τον κήπο της Γεσθημανής όπου συνελήφθη και καταλήξαμε στον τόπο όπου έγινε η ταφή του Χριστού δηλαδή, στον Πανάγιο Τάφο. Αυτά για σήμερα αγαπητό μου ημερολόγιο, θα τα πούμε πάλι αύριο.

Με αγάπη Αλεξάνδρα

Δημιουργίες...

Σάββατο 2/5/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα κολλήσαμε κάποια παζλ που είχαμε κάνει πιο παλιά και ξεκινήσαμε ένα καινούργιο οπού αναπαριστά ένα άλογο που τρέχει σε να καταπράσινο λιβάδι. Αργότερα, το απόγευμα φτιάξαμε αλατόζυμη. Αυτή η ζύμη αγαπητό μου ημερολόγιο μοιάζει αρκετά με ζυμάρι, μπορείς να δημιουργήσεις ότι περάσει απ' το μυαλό σου και μετά να το ψήσεις ή να το αφήσεις στον ήλιο να στεγνώσει όπως τον πηλό. Σ' αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Κυριακή 3/05/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα το πρωί πήρα την αλατόζυμή μας, την έβαψα και την περιποιήθηκα. Στο τέλος, οι δημιουργίες μας ήταν έτοιμες μα πάνω απ' όλα όμορφα και περιποιημένα. Λίγο αργότερα, νωρίς το απόγευμα έφτιαξα μια ζωγραφιά με θέμα την ημέρα μετά την καραντίνα. Καθώς τη ζωγράφιζα, το μυαλό μου

ταξίδευε σε εκείνες τις παλιές καλές ημέρες. Τα φτερά της φαντασίας μου άνοιξαν διάπλατα και με πήραν μακριά σ' ένα από τα πιο όμορφα μου όνειρα. Σ' αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο καληνύχτα...

Γκαλερί Σκέψεων

Δευτέρα 4/5/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Τώρα που σου γράφω στο μυαλό μου στριφογυρίζουν διάφορες εικόνες αλλά η πιο έντονη και σημαντική γι' μένα είναι μια όπου απεικονίζει τον Κορωνοϊό ως ένα δράκο που πετάει εξοργισμένος καταστρεπτικές φλόγες. Ένα παιδί προστατεύει τον εαυτό του με μια ασπίδα όπου αναπαριστά τα σπίτια μας αλλά κι εμάς τους ιδίους. Κάποιοι όμως δεν έχουν ασπίδα, τους την έχει κατασπαράξει η κόκκινη απειλή ....

Αν την κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά καταλαβαίνεις ότι είναι μια σκισμένη σελίδα από κάποιο παραμύθι, το δικό μας παραμύθι, μα ποιος την έσκισε άραγε; αν διαβάζαμε μόνο το τέλος της ιστορίας δεν θα είχε κάποιο νόημα, εάν όμως διαβάζαμε την αρχή και βλέπαμε πως εξελισσόταν η ιστορία, θα βλέπαμε πόσα εμπόδια ξεπεράσαμε και θα μας έδινε θάρρος να συνεχίσουμε. Από πολύ μικρή ξέρω πως τα παραμύθια πάντα έχουν ένα καλό και αισιόδοξο τέλος, στο χέρι μας είναι να γράψουμε κι εμείς ένα όμορφο τέλος στη δική μας ιστορία. Α, και ξέχασα να σου πω πως τα κρούσματα για σήμερα είναι μονάχα δυο. Σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Καταγραφή κρουσμάτων

Τρίτη 5/5/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Ξέχασα να σου πω πως με εισήγηση και εντολή της δασκάλας μου, ξεκίνησα να καταγραφώ πόσα κρούσματα έχουμε κάθε μέρα στο μικρό μας νησί. Σήμερα για παράδειγμα είναι 4, τα διπλάσια από χτες. Πόσοι ακόμη άνθρωποι παλεύουν με τον δράκο covid-19; είναι πραγματικά δύσκολο να παλεύεις χωρίς ασπίδα και ειλικρινά θαυμάζω τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μάχονται για να κερδίσουν τη ζωή τους. Αυτή η καταγραφή έχει σημασία για το τι θα γίνει τις μέρες που έρχονται και επιπλέον είναι σημαντικό κομμάτι αποδείξεων και στοιχείων αυτής της πανδημίας. Όταν πια περάσουν τα χρόνια και αλλάξουν οι καιροί θα είμαστε εμείς αυτοί που κρατάνε στα χέρια αποδείξεις και στοιχεία για το τι ακριβώς έγινε τότε. Θα είμαστε εμείς αυτοί που θα διηγούμαστε στα εγγόνια μας για αυτά τα θρυλικά γεγονότα και ιστορικά χρόνια. Σ' αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Νέα είδηση

Τετάρτη 6/5/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα ανακοινώθηκε ότι από τις 21 Μαΐου θα ανοίξουν τα σχολεία, όταν άκουσα αυτή τη φράση ένιωσα μια απέραντη χαρά να με κατακλύζει, μου φαινόταν απίστευτο γιατί σχεδόν πάντα όταν εκφράζαμε αυτήν την επιθυμία μας απέρριπταν τις ελπίδες μας και να που τώρα όλα έχουν έρθει αλλιώς, παρόλα αυτά στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήξερα πως τα μέτρα προστασίας θα είναι πολλά και οι περιορισμοί μεγάλοι. Σίγουρα δεν θα πηγαίνουμε κάθε μέρα σχολείο και οι τάξεις θα χωριστούν σε δυο τμήματα,

επιπλέον δεν θα μπορέσουμε να δούμε όλους τους φίλους και συμμαθητές μας.

Σιγά σιγά αρχίζω να συνειδητοποιώ πως πλέον η καραντίνα είχε ως αποτέλεσμα να μας κάνει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Το «μένουμε σπίτι» έχει γίνει πλέον η καθημερινή μας ρουτίνα.

Μια απέραντη ελευθερία

Πέμπτη 7/5/2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα, όταν ο ήλιος και η σελήνη αφήσαν τα χεριά εξουθενωμένοι από το ημερήσιο τους τανγκό και αγκάλιασαν τρυφερά τον ουρανό, αφήνοντας τον να πάρει ένα απαλό ρόδινο χρώμα, ξεκινήσαμε κι εμείς αφήνοντας τα χνάρια μας δίπλα από θάλασσα. Το βαθύ έντονο μπλε της χρώμα έσπαγαν οι παιχνιδιάρικοι αφροί της. Όταν κοίταξα τα σταροχώρα απέναντι στο μυαλό μου ήρθε μια δασκάλα με ξανθά μαλλιά και μια νοσταλγία φώλιασε στη καρδιά μου... Ήταν η πρώτη μου έξοδος μετά το κλείσιμο των σχολείων. Ένα βαρύ σκουριασμένο κλειδί με άφησε επιτέλους να χαρώ το απαλό αεράκι που έμπλεκε τα μαλλιά μου. Ένιωσα μια απέραντη ελευθερία να με κατακλύζει. Πράγματι ήμασταν σαν μικρά καναρινάκια που το έσκασαν από το κλουβί τους... σε αφήνω τώρα αγαπητό μου ημερολόγιο, καληνύχτα.

Με αγάπη Αλεξάνδρα