



1^Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Υπ.δασκάλα: Ουρανία Σάββα
Μαριάμ Βαγιανού

Περιεχόμενα

- Αγωνιστές τις ΕΟΚΑ
 - Γρήγορης Αυξέντιου
 - Μάρκος Δράκος
 - Ευαγόρας Παλληκαρίδης
 - Στυλιανός Λένας
 - Ανδρέας Ζάκος
 - Μιχάλης Καραολής
 - Φώτης Πίπτας
 - Χαράλαμπος Μούσκος
- Πληροφορίες για την ΕΟΚΑ.....



Γρηγόρης Αυξεντίου



- Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουάριου το 1928 στην Λύση.
- Ήταν ελληνοκύπριος κάτοικος της Λύσης.
- Ψευδώνυμα του ήταν «Ζήδρος», «Ρήγας», «Αϊαντας», «Άρης», «Μάστρος», «Ανταίος» και «Ζώτος».
- Ήταν υπαρχηγός της ΕΟΚΑ.
- Σκοτώθηκε από τους Άγγλους σε μάχη που δόθηκε κοντά στην Ιερά Μονή Μαχαιρά στις 3 Μαρτίου το 1957.

Μάρκος Δράκος



- Γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1932 στη Λεύκα Λευκωσία.
- Εντάχθηκε από πολύ νωρίς στην ΟΧΕΝ Λευκωσίας η οποία ήταν το φυτώριο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
- Ανέλαβε αρχηγός ομάδας με το ψευδώνυμο Λυκούργος η και Μαβίλλης, η οποία πέτυχε αξιόλογες και επιτυχημένες επιθέσεις εναντίον των Βρετανών.
- Τη 18η Ιανουαρίου και ενώ ο Δράκος με την ομάδα του πορευόταν μέσα στο σκοτάδι υπό σφοδρή θύελλα και ισχυρή καταιγίδα, ήρθαν ξαφνικά αντιμέτωποι με βρετανική περίπολο η οποία άνοιξε πυρ εναντίον τους. Ο Μάρκος Δράκος και ο Κώστας Λοϊζου που προπορευόνταν, δέχθηκαν τις σφαίρες των βρετανών. Ο Μάρκος είχε δεχθεί 40 σφαίρες σε όλο του το σώμα.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης



- Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1938 Τσάδα της Πάφου.
- Θανατώθηκε στα 19 του χρονιά στις 14 Μαρτίου 1957.
- Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
- Έβαλαν τέλος στην ζωή του οι Άγγλοι οι οποίοι τον απαγχόνισαν στα Φυλακισμένα Μνήματα της Λευκωσίας.

Στυλιανός Λένας



- Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1932 στα Χανδριά.
- Ο Στυλιανός Λένας ήταν αγωνιστής και ήρωας της ΕΟΚΑ.
- Ειδικεύτηκε στην κατασκευή βομβών γι' αυτό και οι Βρετανοί του είχαν προσδώσει το παρατσούκλι ο *Κρουπ* της Κύπρου.
- Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε όμως ως μέλος της ΕΟΚΑ ήταν το *Γίγαντας*.
- Τα ξημερώματα της 18 Φεβρουαρίου του 1957 στην Ποταμίτσα Λεμεσού δόθηκε μάχη με πολυάριθμο στρατό κατοχής όπου και τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου, όπου επί 39 ημέρες περισσότερο βασανίστηκε παρά νοσηλεύτηκε. Απεβίωσε το απόγευμα της 28ης Μαρτίου του 1957 στα χέρια του πατέρα του σε ηλικία 24 ετών.

Ανδρέας Ζάκος



- Γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1931 στο Λινού της Λευκωσίας.
- Εντάχθηκε νωρίς στις τάξεις της ΕΟΚΑ και ανήκε στην ομάδα του Μάρκου Δράκου.
- Ετοίμασε κρησφύγετα και στρατολόγησε νέα μέλη.
- Αργότερα, εντάχθηκε στην αντάρτικη ομάδα της Γαληνής και του ανατέθηκαν από τον Γεώργιο Γρίβα καθήκοντα αναγνωρίσεων στόχων για μελλοντικές επιθέσεις και δολιοφθορές.
- Στις 15 Δεκεμβρίου 1955 η ομάδα του Μάρκου Δράκου έστησε ενέδρα σε αγγλικό στρατιωτικό αυτοκίνητο στο Μερσινάκι. Και ο Ζάκος αιχμαλωτίστηκε μαζί με τον Χαρίλαο Μιχαήλ.
- Ο Ζάκος οδηγήθηκε μαζί με τον Μιχαήλ στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, όπου αμφότεροι καταδικάστηκαν σε θάνατο και απαγχονίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Αυγούστου του 1956, μαζί με τον Ιάκωβο Πατάτσο. Έπειτα, ο Ζάκος, όπως και οι υπόλοιποι συναγωνιστές του θάφτηκαν στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Μιχάλης Καραολής



- Γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1933 Παλαιχώρι Ορεινής, Λευκωσία.
- Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
- Ο Μιχάλης και ένας συναγωνιστή του ανέλαβαν στις 28 Αυγούστου το 1955 να θανατώσουν τον αστυνόμο Ηρόδοτου Πουλλή που κατηγορείτε ως προδότης και αφότου σκότωσαν τον αστυνόμο στην διαφυγή τους συνέλαβαν. Φυλακίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας καταδικάστηκε σε θάνατο στις 28 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Και απαγχονίστηκε στις 10 Μαΐου το 1956 στα 23 του χρονιά.

Φώτης Πίπτας



- Ο Φώτης Πίπτας γεννήθηκε την 28η Φεβρουαρίου του 1935 στο Φρέναρο της Αμμοχώστου.
- Ψευδώνυμα του ήταν Ακρίτας, Γύθος.
- Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
- Σκοτώθηκε μαζί με άλλα τρία μέλη της οργάνωσης, στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, μετά από μάχη με τις βρετανικές δυνάμεις στο Λιοπέτρι.

Χαράλαμπος Μούσκος



- Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου το 1932 στην Παναγιά Πάφου.
- Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
- Ξάδελφος του ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
- Μαζί με τους Μάρκο Δράκο, Ανδρέα Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ , έστησαν ενέδρα σε αγγλικό αυτοκίνητο στη περιοχή Μερσινάκι της επαρχίας Λευκωσίας κοντά στους αρχαίους Σόλους, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης που ακολούθησε.
- Ήταν ο πρώτος μαχητής της ΕΟΚΑ που σκοτώθηκε από τους Άγγλους στον αγώνα για την ανεξαρτησία και την Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα.
- Απεβίωσε στις 15 Δεκέμβριου το 1955 στο Μερσινάκι της Λευκωσίας

ΕΟΚΑ

- Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) ήταν ελληνοκυπριακή, εθνικιστική και αντάρτικη οργάνωση που έδρασε κατά τη χρονική περίοδο 1955-1959 στην Κύπρο, με διακηρυγμένο σκοπό την αυτοδιάθεση της Κύπρου, την απαλλαγή από τη βρετανική αποικιοκρατία και τελικά την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
- ΕΟΚΑ = Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών



Πηγες από όπου βρήκα τις πληροφορίες μου.

- Διαδίκτυο
- Βικιπαίδεια (Wikipedia)
- Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών - Βικιπαίδεια.el.wikipedia.org › wiki ›



Ευχαριστώ που με
παρακολουθήσατε!

