



ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α.

Μιχάλης Κωνσταντίνου, Στ1
Υπεύθυνη δασκάλα: Ουρανία Σάββα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

- Γεννήθηκε το 1928. Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της ΕΟΚΑ. Είχε το ψευδώνυμο Ζήδρος. Εντάχτηκε στην οργάνωση από τους πρώτους και ορκίστηκε από τον Γρίβα. Αγωνίστηκε σκληρά στην αντίσταση κατά των Άγγλων και πολύ γρήγορα του δόθηκε η θέση του υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Από την 1η Απριλίου 1955 καταζητήθηκε από τους Άγγλους, για τη συμμετοχή του στον Αγώνα και επικηρύχτηκε με το ποσό των 250 λιρών. Στις 3 Μαρτίου του 1957 οι Άγγλοι, ύστερα από προδοσία, πληροφορήθηκαν το κρησφύγετό του κοντά στον Μαχαιρά. Το περικύκλωσαν με αυτοκίνητα και ελικόπτερα, μετά από πολύωρη μάχη και αρκετούς νεκρούς Άγγλους, έριξαν βενζίνη στο κρησφύγετο και τον έκαψαν ζωντανό. Το καμένο σώμα του θάφτηκε στις 4 Μαρτίου στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, στο χώρο που είναι γνωστός σήμερα ως «Τα φυλακισμένα μνήματα», από τους Άγγλους στρατιώτες, από φόβο λαϊκών εκδηλώσεων. Ο Γιάννης Ρίτσος έγραψε για τον Αυξεντίου το ποίημα Αποχαιρετισμός.

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ

- Γεννήθηκε στην Τσάδα της Πάφου, στις 26 Φεβρουαρίου 1938. Ο Ευαγόρας σε ηλικία 15 ετών παραβρέθηκε σε διάφορες διαδηλώσεις κατά των Άγγλων. Την πρώτη φορά που συνελήφθηκε από την αγγλική αστυνομία αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω του νεαρού της ηλικίας του, ήταν όταν αναρριχήθηκε στον ιστό για να κατεβάσει και να σκίσει την αγγλική σημαία που κυμάτιζε στο «Ιακώβιο Γυμναστήριο» στην Πάφο λόγω των εορτασμών για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ στις 2 Ιουνίου 1953.
-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Ανδρέας Δημητρίου, αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. και ήρωας της Κύπρου, αγωνιζόμενος για την ελευθερία της, γεννήθηκε το 1934. Η δράση του στην ΕΟΚΑ ήταν πολύ σημαντική. Ενισχύοντας την Οργάνωση με όποιο τρόπο μπορούσε και από όποιο μετερίζι βρισκόταν. Εργαζόμενος στις στρατιωτικές αποθήκες Αμμοχώστου, άρπαξε όπλα για την πολεμική ενδυνάμωση της ΕΟΚΑ. Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο έχοντας κατηγορηθεί για την εκτέλεση ενός Άγγλου στην Αμμόχωστο, στις 28 Νοεμβρίου 1955. Η έφεση για αναστολή της ποινής του απορρίφθηκε, όπως απορρίφθηκε και η αίτηση για χάρη, στον Κυβερνήτη Χάρνικ. Απαγχονίστηκε μαζί με τον συναγωνιστή του Μιχαλάκη Καραολή, στις 10 Μαΐου 1956.

The End