

Αθηνά Βασιλείου

# Ακάχα και Μπλέηρ

Μάης 2020



## Ακάχα και Μπλήρη

Κάθε λίμνη έχει ένα μυστικό. Συνήθως πηγαίνοντας σε μία λίμνη βλέπουμε πέτρες, αλλά σκέφτηκες ποτέ πως αυτές οι πέτρες μπορεί να είναι τα σπίτια μικρών νεράιδων που προστατεύουν τις γοργόνες;

Πάμε λοιπόν εκεί όπου είπαμε ότι υπάρχει ένα μυστικό, σε μια λίμνη κάπου στην Κύπρο, σε ένα καλά κρυμμένο μέρος όπου σχεδόν κανείς δεν έχει πάει ποτέ. Ακόμα ένα μυστικό για τις λίμνες είναι οι γοργόνες που ζουν μέσα! Στη λίμνη που αναφέραμε ζούσε η πιο όμορφη γοργόνα και την έλεγαν Ακάχα. Είχε πανέμορφα μακριά μαλλιά με χρώμα ροδακινί, μεγάλα λαμπερά μάτια στο χρώμα της σοκολάτας, χείλη κόκκινα σαν τριαντάφυλλο και δέρμα άσπρο σαν το χιόνι. Η ουρά της είχε χρώμα ροδακινί, γαλάζιο, μωβ, πράσινο και ελάχιστες κίτρινες ανταύγειες.

Αυτό που ήθελε πραγματικά όσο τίποτα άλλο ήταν να δει τον κόσμο, να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες. Είχε δει κάθε λίμνη στον κόσμο, γιατί οι λίμνες έχουν μυστικά τούνελ που τις ενώνουν μεταξύ τους, αλλά δεν είχε ιδέα πώς ήταν ο κόσμος στη στεριά, έξω από την Κύπρο, γιατί δεν έφυγε ποτέ από το νησί της. Οι γοργόνες ζουν στις λίμνες και όχι στη θάλασσα, γιατί δεν τους αρέσει το αλάτι στο αλμυρό νερό. Όταν η ουρά τους αγγίζει τη στεριά μεταμορφώνεται μαγικά σε ανθρώπινα πόδια. Κάθε γοργόνα έχει μια δική της προστάτιδα νεράιδα.

Ας πάμε πίσω στην Άκαχα και τη νεράιδα που την προστάτευε, τη Λιγιουάν. Η Λιγιουάν ήταν μικρούλα όσο ένας κόκκος ρυζιού, αλλά η όραση των γοργόνων είχε την ικανότητα να μεγαλώνει τις νεράιδες και έτσι στα μάτια της Ακάχα η Λιγιουάν είχε το μέγεθος του μικρού δάκτυλου ενός οκτάχρονου παιδιού. Η Λιγιουάν προσπαθούσε να πείσει την Ακάχα να μην ταξιδέψει έξω από τις λίμνες γιατί φοβόταν μήπως αρρωστήσει ή μήπως πάθει κάποιο άλλο κακό.



Μια νύχτα, η Ακάχα βγήκε έξω κρυφά από τη νεράιδά της. Δοκίμασε να αγγίξει την στεριά με την ουρά της και αμέσως με μαγικό τρόπο η όμορφη ουρά της μεταμορφώθηκε σε δύο ανθρώπινα πόδια! Φορούσε μια φούστα στα ίδια χρώματα με την ουρά της και τα παπούτσια της είχαν χρώμα ροδακινί.

Περπάτησε μέχρι το πιο κοντινό χωριό και σταμάτησε έξω από ένα αρτοποιείο, ήταν πολύ πεινασμένη. Ξαφνικά, μπροστά της είδε μια παλιά της φίλη, την Μπλήρη. Η Μπλήρη ήταν γοργόνα αλλά πριν λίγα χρόνια είχε εγκαταλείψει τη λίμνη για να ζήσει με τους ανθρώπους. Αγκαλιάστηκαν με κλάματα χαράς. Κάθισαν και άρχισαν να μιλούν και να μιλούν με τις ώρες. Η Μπλήρη κέρασε την Ακάχα κρουασάν σοκολάτας και της είπε ότι οι γοργόνες μπορούν να τρώνε ανθρώπινα φαγητά και γλυκά. Η Ακάχα καταβρόχθισε το γλυκό και είπε στη φίλη της ότι ήθελε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Η Μπλήρη εξήγησε στην Ακάχα ότι τα ταξίδια των ανθρώπων χρειάζονται χρήματα. Η Ακάχα απογοητεύτηκε.

«Μα εγώ δεν έχω χρήματα!»

«Μη ανησυχείς, καλή μου», είπε η Μπλήρη. «Έχω κι εγώ αυτό το όνειρο από τότε που έφυγα από τη λίμνη. Θα πάμε μαζί, θα γίνω η συνταξιδιώτισσά σου! Έχω μαζέψει αρκετά χρήματα γι' αυτό τον σκοπό.»



«Ευχαριστώ, ευχαριστώ!», απάντησε χαρούμενη η Ακάχα. «Λοιπόν, έχω δει σχεδόν όλη την Κύπρο από τα ταξίδια μου στις λίμνες, τα ποτάμια, τα φράγματα και τα μυστικά νερά. Έχω δει τα εντυπωσιακά κάστρα στον Πενταδάκτυλο και έχω κολυμπήσει με τις πέστροφες στην Κακοπετριά, έχω επισκεφθεί την όμορφη Λεμεσό και έχω δει τη Λευκωσία χρησιμοποιώντας τα μαγικά πόδια μου. Γνώρισα το Κούριο, τη Σαλαμίνα, την αλυκή της Λάρνακας και τα λουτρά της Αφροδίτης στην Πάφο. Είναι πανέμορφη η Κύπρος! Ποιο θα είναι το πρώτο μας ταξίδι έξω από το νησί;»

«Πιο κοντά στην Κύπρο είναι η Ελλάδα. Τι λες να ξεκινήσουμε από εκεί;» ρώτησε η Μπλήρη.

Η Ακάχα της είπε ότι είχε ξανακούσει για τις λίμνες τις Ελλάδας και ότι ήθελε πολύ να δει την υπόλοιπη χώρα.

«Μπορούμε να πάρουμε το αεροπλάνο αύριο το πρωί. Έλα να κοιμηθείς στο σπίτι μου απόψε, έχω χώρο», είπε η Μπλήρη.

«Μένεις εδώ κοντά;» ρώτησε η Ακάχα.

«Ναι, πάμε!»

Στο μεταξύ η καημένη η Λιγιουάν όταν κατάλαβε ότι είχε φύγει η Ακάχα, άρχισε να την ψάχνει παντού ανήσυχη.



Το επόμενο πρωί οι δύο γοργόνες φύγανε για το αεροδρόμιο. Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο φίλες ταξίδευαν με αυτό σιδερένιο πουλί, το αεροπλάνο, και ήταν ενθουσιασμένες. Γελούσαν πολύ και ήταν χαρούμενες. Στο αεροπλάνο έβλεπαν τα σύννεφα να αλλάζουν σχήματα και μελέτησαν έναν οδηγό για την Ελλάδα για να οργανώσουν το ταξίδι τους. Προσγειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς είχαν ξεκινήσει να βλέπουν αξιοθέατα όπως ο Λευκός Πύργος, η Καμάρα, η Ροτόντα, η Βεργίνα και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, πείνασαν. Κάθισαν να φάνε μπουγάτσα και μετά πήγαν για να πάρουν παγωτό στην πλατεία Αριστοτέλους. Άκουσαν τότε μια συζήτηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της παγωταρίας και σε δύο κοπέλες:

«Παρακαλώ, θέλουμε τώρα την πίτσα μας! Πότε θα είναι έτοιμη;»

«Μα εδώ είναι παγωταρία και εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να σας ικανοποιήσω και σας φτιάχνω πίτσα. Τι άλλο θέλετε; Γιατί δεν παραγγείλατε παγωτάκι;»

«Εμείς είμαστε τόσο πλούσιες που μπορούμε να αγοράσουμε κάθε σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν φέρεις τώρα την πίτσα μας θα πούμε στο αφεντικό σου να σε απολύσει!»



Αμέσως μπήκαν στο μαγαζί η Ακάχα και η Μπλήρη και είπαν στα αγενή κορίτσια:

«Κορίτσια, σταματήστε αμέσως! Μπορεί να είστε πλούσιες αλλά δεν είστε καθόλου ευγενικές. Πιστεύετε ότι θα βρείτε αγάπη ή φίλους, αν συμπεριφέρεστε έτσι; Εμείς ήρθαμε εδώ για παγωτό. Αφήστε ήσυχο τον σεφ, αν θέλετε πίτσα να πάτε στην πιτσαρία απέναντι.»

«Καλά, καλά,» είπαν τα κορίτσια. «Μην κάνεις έτσι, ουφ!». Και έφυγαν θυμωμένες με περπάτημα πασαρέλας.

Οι δύο φίλες συνέχισαν το ταξίδι τους, πήγαν στην Αθήνα και είδαν τον Παρθενώνα, το ναό που είχαν αφιερώσει οι αρχαίοι Έλληνες στη θεά Αθηνά. Ακόμα, πήγαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και έφαγαν σουβλάκια στην Πλάκα. Τους άρεσε πάρα πολύ ο ναός του θεού Ποσειδώνα στο Σούνιο και το μαντείο των Δελφών.

Πήραν ένα καράβι και πήγαν στην Ιθάκη, γιατί είχαν διαβάσει την Οδύσσεια στο σχολείο των γοργόνων και ήθελαν να δουν την πατρίδα του Οδυσσέα. Μετά επισκέφθηκαν τη Σαντορίνη για να δουν το ηλιοβασίλεμα και τέλος πήγαν στην Κρήτη, ένα μεγάλο πανέμορφο νησί, με πολλές ελιές, που ήταν πατρίδα του βασιλιά Μίνωα και του Μινώταυρου.

Οι δύο γοργόνες πέρασαν υπέροχα. Θα συνεχίσουν τα ταξίδια τους στο επόμενο διήγημα, τις περιπέτειες της Ακάχα και της Μπλήρη στην Ευρώπη..

Κείμενα: Αθηνά Βασιλείου

Εικονογράφηση: Αθηνά Βασιλείου

Μάης 2020