



# ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗΣ

ΑΠΟ ΣΩΤΙΑ ΜΑΡΣΕΛΛΗ

# Μένουμε ασφαλής, Μένουμε σπίτι.

Αυτές τις μέρες δεν μπορείς να πας στο σχολείο, στις δραστηριότητες σου ούτε να παίξεις με τους φίλους σου. Αυτό συμβαίνει γιατί στη χώρα μας όπως και σε πολλές άλλες χώρες έχει εμφανιστεί ο κορωνοϊός που αρρωσταίνει τους ανθρώπους με επίμονο βήχα και πυρετό. Οι γιατροί φροντίζουν τους άρρωστους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσουμε πρέπει να μείνουμε σπίτι !!! Το να μείνεις σπίτι ξέρω είναι βαρετό αλλά υπάρχουν πολλά ευχάριστα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τη μαμά και τον μπαμπά. Όταν ο κορωνοϊός φύγει τότε θα μπορέσουμε να βγούμε από το σπίτι!!!!



# Οι ήρωες μας!

Οι γιατροί και οι νοσοκόμες βοηθούν τους άρρωστους στα νοσοκομεία και πρέπει να μείνουν μακριά από τις οικογένειές τους. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς σαν αντάλλαγμα είναι να μείνουμε σπίτι!!!!!!!

# Τι να κάνω στο σπίτι!!!

Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο σπίτι δε χρειάζεται να είμαστε και συνεχώς στα ηλεκτρονικά, δέστε παραδείγματα:

- Γράφω το δικό μου παραμύθι
- Μαγειρεύω μαζί με κάποιιο μεγάλο
- Κάνω γυμναστική
- Παίζω με παζλ και επιτραπέζια
- Παίζω με τα κατοικίδια μου
- Παρακολουθώ μια τανία.
- Φυσικά κάνουμε και τα μαθήματα του σχολείου!!!!!!





# Η γιορτή της μητέρας.

Αυτή τη χρονιά η ημέρα της Μητέρας είναι διαφορετική, όπως όλες τις άλλες γιορτές που ήταν διαφορετικές φέτος, λόγω της καραντίνας! Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες για τις μαμάδες μας! Τις ευχαριστούμε φέτος που μας κρατούν ασφαλείς! Μας κρατούν απασχολημένους! Ευχαριστώ manούλα!!!!!!