

COVID - 19

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ : ΦΑΝΗ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

ΔΑΣΚΑΛΑ : ΚΑ ΈΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID - 19

Μπορεί να μην γνωρίζουμε και πολλά για τον κορωνοϊό (Covid - 19) όμως όλοι γνωρίζουμε πόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα και τους κινδύνους. Γι' αυτό πρέπει να προφυλακτούμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια. Ακούμε τις αρχές και το κράτος και συμβιβάζομαστε με τις οδηγίες που μας δίνουν.



CORONAVIRUS (COVID-19)

ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ...

Φέτος λόγω του Covid - 19 κάναμε ένα διαφορετικό Πάσχα. Δεν πήγαμε στην εκκλησία και μείναμε μακριά από τις οικογένειές μας για το καλό όχι μόνο των ανθρώπων που αγαπάμε , αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Μείναμε στο σπίτι και τηρούσαμε ευλαβικά τις αποστάσεις και τα μέτρα που μας είχαν πει οι αρχές. Τώρα , καλούμαστε να βγούμε από το σπίτι και προσεκτικοί, μαζί με την μάσκα μας , να επιστρέψουμε σιγά σιγά στους κανονικούς μας ρυθμούς. Τα μέτρα χαλάρωσαν και πια είμαστε πιο “ ελεύθεροι “ . Το θέμα είναι πως πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε και σε καμία περίπτωση να εκμεταλευτούμε αυτήν την ελευθερία που μας δόθηκε , στο να πάμε πολλοί μαζί σε φίλους και συγγενείς , διότι μετά οι θυσίες μας θα πάνε στράφι και εμείς θα ζημιωθούμε.

ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΝ...

Το σύνθημά μας μέχρι τώρα ήταν “μένουμε σπίτι - μένουμε ασφαλείς”. Τώρα πια το σύνθημα αλλάζει , διότι πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από την φωλιά μας . Με όπλο μας την μάσκα , τις αποστάσεις και πάνω από όλο την πίστη μας , μαζί θα τα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την δοκιμασία. Θα τηρούμε τα μέτρα όχι μόνο για αυτούς που αγαπάμε , αλλά και για τους ήρωες της πρώτης γραμμής που με ρίσκο την ζωή τους πολεμούν αυτόν τον ύπουλο και αόρατο εχθρό. Αξίζουν κάτι πολύ περισσότερο από ένα **ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ**, αλλά δυστηχώς μόνο αυτό έχω να τους δώσω αυτήν τη στιγμή ,αν και για αυτούς η μεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι να μαθαίνουν ότι εμείς τηρούμε τα μέτρα.

**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !
ΕΙΣΤΕ ΗΡΩΕΣ!**

